

Let op de tekenen van de tijd

Wees waakzaam!

Paulus roept ons, net als de Thessalonicenzen van zijn tijd, op om waakzaam te zijn. Om klaar te zijn om deze wereld achter ons te laten en de rest van de eeuwigheid bij de Heer te zijn. Want we zijn niet bestemd voor de toorn van God (het oordeel dat Hij over deze goddeloze wereld zal uitstorten), maar om zaligheid te verkrijgen. En die zaligheid ontvangen we bij de opname, als Jezus ons komt halen en wij een verheerlijkt lichaam krijgen. Deze dag behoort ons, die kinderen van het licht zijn, niet te overvallen als een dief in de nacht! Daarom is het goed om te letten op de tekenen van de tijd.

1 Thessalonians 5:1-11 [KJV]

1 But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. **2** For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. **3** For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape. **4** But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. **5** Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness. **6** Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober. **7** For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night. **8** But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation. **9** For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, **10** Who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him. **11** Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.

1 Thessalonicenzen 5:1-11 [HSV]

1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. **2** Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. **3** Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. **4** Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. **5** U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. **6** Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. **7** Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. **8** Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. **9** Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, **10** Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. **11** Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

We moeten de tijd duiden

Als we kijken naar alle ontwikkelingen die er de laatste tijd gaande zijn, kunnen we concluderen dat Jezus op het punt staat om Zijn gemeente op te halen. Vergelijk het met een onweersstorm: we weten dat het spoedig los gaat barsten wanneer we de lucht donker zien worden, als de onheilspellende wolken zich opstapelen en de donder in de verte al te horen is. Hoewel de storm nog op verscheidene kilometers afstand is, is het voor iedereen duidelijk dat hij gaat komen. Zo is het ook met de eindtijd en de profetieën die beschreven staan in o.a. Openbaring, Ezechiël en Daniël. Jezus waarschuwde zelf ook om te letten op de tekenen van de tijd. Hieronder gaan we de meest relevante van de Israëlitische én wereldse ontwikkelingen langs, en koppelen die aan de profetieën, om erachter te komen dat Jezus' komst aanstaande is!

Luke 12:54-56 [KJV]

54 And he said also to the people, When ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say, There cometh a shower; and so it is. **55** And when ye see the south wind blow, ye say, There will be heat; and it cometh to pass. **56** Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth; but how is it that ye do not discern this time?

Lukas 12:54-56 [HSV]

54 En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. **55** En als er een zuidenwind waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. **56** Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?

De Heere heeft ons profetieën gegeven in Zijn Woord, zodat we niet onwetend zouden zijn over de toekomst en Zijn plannen met Zijn bruid, Zijn volk Israël en met de rest van de wereld. Bijna één derde van de Bijbel is profetie, waarvan een deel reeds vervuld is bij de eerste komst van Jezus, en de rest vlak voor, tijdens of na de tweede komst van de Heere Jezus vervuld zal worden. Paulus is duidelijk in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen: veracht de profetieën niet, Die U roept is getrouw, Hij zal het ook doen (1 Thessalonicenzen 5:20-24).

Israël is Gods profetische tijds klok

Als we willen bepalen waar we zijn op Gods tijdlijn wat betreft de laatste dagen, hoeven we niet verder te kijken dan Gods profetische tijds klok en het epicentrum van de profetie: Israël. En dan specifiek naar Jeruzalem.

De vijgenboom spruit uit

Israël wordt in de Bijbel door God vergeleken met een vijgenboom. Dit kun je onder andere terugvinden in [Hosea 9:10](#), [Joël 1:6-7](#) en [Jeremia 24:2-8](#). Israël werd in het jaar 70 na Christus verwoest door de Romeinen. De Joden werden vervolgens verspreid naar de vier hoeken van de aarde. Ze waren zonder een eigen land voor bijna 1900 jaar. Op het land zelf rustte ook een vloek; in die tijd was het land Israël een droge woestijn waar het nauwelijks regende en waar niets groeide. Dit doet denken aan de interessante passage in [Mattheüs 21:19](#), waarin Jezus een vijgenboom langs de weg zag die geen vrucht droeg, en deze vervloekte, of de gelijkenis uit [Lucas 13:6-9](#).

Maar nu, na 1900 jaar, is Israël weer een natie geworden. Dit gebeurde op 14 mei 1948. De verdorde vijgenboom is tot leven gekomen en groeit nu volop (denk aan alle welvaart die Israël heeft). En wij zijn de generatie die dit meemaakt. Jezus maakte duidelijk dat de generatie die de vijgenboom weer ziet ontspruiten ook het vervullen van alle profetieën zal meemaken.

Matthew 24:32-35 [KJV]

32 Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh: **33** So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. **34** Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. **35** Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

Mattheüs 24:32-35 [HSV]

32 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. **33** Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. **34** Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. **35** De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Hoe lang is dan een generatie, of geslacht? Dat is niet met 100% zekerheid te zeggen, maar aan de hand van onderstaande bijbeltekst uit de psalmen kunnen we wellicht afleiden dat het tussen de 70 jaar (zie ook [Jesaja 23:15](#)) en 80 jaar moet zijn. Als je ervan uitgaat dat deze periode waarover Jezus spreekt ingegaan is in 1948, en daar het uiterste van 80 jaar bij optelt, dan kom je uit op een einddatum van 2028. Interessant om in gedachten te houden.

Psalms 90:10 [KJV]

10 The days of our years are threescore years and ten; and if by reason of strength they be fourscore years, yet is their strength labour and sorrow; for it is soon cut off, and we fly away.

Psalms 90:10 [HSV]

10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.

Het feit dat Israël weer een natie zou worden is meer dan 2000 jaar geleden voorzeggd door de profeet Ezechiël, die het visioen kreeg van een dal vol beenderen ([Ezechiël 37](#)). Hij moest van de Heer tweemaal spreken over deze beenderen. De eerste keer dat er weer vlees aan de botten zou komen (het fysieke herstel van Israël), en de tweede keer dat er adem ingeblazen zou worden dat levend zou maken (het geestelijke herstel van Israël). Dit laatste moet nog gebeuren, en dit deel van de profetie zal vervuld worden op het moment dat het volk Israël tot een levend geloof in de Heere Jezus zal komen aan het einde van de Grote Verdrukking ([Mattheüs 23:37-39](#), [Zacharia 12:10](#)).

Nog een bizar feit en wederom een vervulling van profetie is dat de natie Israël in één dag gesticht is. Op 14 mei 1948 werd door Israël de onafhankelijkheid uitgeroepen, wat vervolgens bekrachtigd werd door een edict van de Verenigde Naties op diezelfde dag. Dit vervulde de profetie van [Jesaja 66:7-8](#).

Isaiah 66:7-8 [KJV]

7 Before she travailed, she brought forth; before her pain came, she was delivered of a man child. **8** Who hath heard such a thing? who hath seen such things? Shall the earth be made to bring forth in one day? or shall a nation be born at once? for as soon as Zion travailed, she brought forth her children.

Jesaja 66:7-8 [HSV]

7 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. **8** Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.

Abraham akkoorden

De afgelopen tientallen jaren hebben we interessante ontwikkelingen kunnen zien tussen Israël en de omringende moslimlanden. In 1979 was Egypte de eerste Arabische natie die een vredesverdrag met Israël ondertekende. In 1994 tekende ook Jordanië een vredesakkoord met Israël, en Mauritanië volgde in 1999. Echter bleven de overige Arabische landen lang uit, zij wilden Israël geen bestaansrecht toekennen. Deze mentaliteit is echter in sneltreinvaart aan het veranderen, met name in de laatste twee jaar. Dit doet denken aan de profetie van Habakkuk waarin de Heere zegt "Ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt" ([Habakuk 1:5](#)). Op 15 september 2020 werden de "Abraham akkoorden" getekend, onder leiding van toenmalig president Donald Trump. Dit is een baanbrekend vredesverdrag in het Midden-Oosten dat de betrekkingen tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein genormaliseerd heeft. Daarna hebben Marokko en Sudan vrede gesloten met Israël, en ook Oman staat inmiddels open voor onderhandelingen. De verwachting is dat er nog meer naties zullen volgen. En dit is precies wat bijbelprofetie ons ook vertelt: de grote verdrukking (of "het verderf") zal als een verrassing over de wereld komen, omdat ze in die tijd zullen zeggen "vrede en veiligheid" ([1 Thessalonicenzen 5:2-3](#)). Er zal dus vrede zijn in het Midden Oosten, al is dit een valse vrede en deze zal van korte duur zijn.

1 Thessalonians 5:2-3 [KJV]

2 For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. **3** For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.

1 Thessalonicenzen 5:2-3 [HSV]

2 Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. **3** Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Dit vredesverbond zal bemiddeld worden door de antichrist, zoals voorspeld is in [Daniël 9:27](#). Dit zal hij doen door een al bestaand akkoord te versterken/bevestigen. We kunnen dus met grote waarschijnlijkheid zeggen dat dit de Abraham Akkoorden zullen zijn. Dit verbond zal voor zeven jaar (ofwel één jaarweek) bevestigd worden, alleen zal de antichrist het halverwege verbreken. De Joden zullen dan realiseren dat deze man niet hun "messias" is en vluchten weg naar de bergen, waar ze 3½ jaar op een bovennatuurlijke wijze bewaard en onderhouden zullen worden door de Heere God ([Mattheüs 24:15-22](#), [Openbaring 12:6](#), [Openbaring 12:13-17](#)).

Daniel 9:27 [KJV]

27 And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.

Daniël 9:27 [HSV]

27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

De verdeling van Jeruzalem

Om deze vrede voor elkaar te krijgen zal er een tweestatenoplossing voorgedragen worden. Dit is namelijk één van de voornaamste voorwaardes die de welwillende moslimlanden die nog geen officiële betrekkingen hebben gesloten momenteel al eisen. Jeruzalem zal verdeeld worden tussen de Joden en de Palestijnen. Dit vinden we terug in een profetie van de profeet Joël, die profeteert dat God in het millenium alle heidenvolken zal oordelen op basis van wat ze met het volk en het land Israël gedaan hebben.

Joel 3:1-2 [KJV]

1 For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring again the captivity of Judah and Jerusalem, **2** I will also gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat, and will plead with them there for my people and for my heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and parted my land.

Joël 3:1-2 [HSV]

1 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, **2** zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.

Op 14 juli 2022 is de Amerikaanse president Joe Biden naar Israël afgereisd om daar de "Jeruzalem Declaratie" te ondertekenen. Met dit verdrag is de weg vrij gemaakt voor een tweestatenoplossing tussen de Joden en de Palestijnen.

Opmerkelijk is dat er exact 666 dagen zaten tussen het moment van het tekenen van de Abraham Akkoorden en het moment dat Biden in Israël arriveerde om de Jeruzalem Declaratie te ondertekenen.

In Zacharia vinden we de voorspelling dat aan het einde Jeruzalem als een "bedwelmende beker" zal zijn voor alle heidenvolken. Ze zullen obsessief zijn over Israël, en dan met name Jeruzalem. Dat zien we momenteel al gebeuren. Bijvoorbeeld in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: in 2021 heeft de VN Israël in totaal 14 keer veroordeeld, terwijl er slechts 5 veroordelingen waren voor de rest van de wereld! Deze obsessie zal uiteindelijk uitmonden in de slag van Armageddon aan het einde van de Grote Verdrukking, waarbij alle koningen met hun legers zullen optrekken tegen Israël ([Openbaring 16:12-16](#), [Openbaring 19:11-20](#)). Gelukkig heeft Jezus het laatste woord, en Hij zal op die dag terugkomen op aarde en met hen afrekenen. Dan zal het duizendjarig vreedrijk beginnen.

Zechariah 12:1-3 [KJV]

1 The burden of the word of the Lord for Israel, saith the Lord, which stretcheth forth the heavens, and layeth the foundation of the earth, and formeth the spirit of man within him. **2** Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege both against Judah and against Jerusalem. **3** And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.

Zacharia 12:1-3 [HSV]

1 De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. **2** Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. **3** Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

De derde tempel

Momenteel is er geen tempel in Jeruzalem. De eerste tempel werd gebouwd door koning Salomo, maar deze werd in 586 voor Christus verwoest. De tweede tempel werd opgericht in 516 voor Christus, nadat de Joden waren teruggekeerd uit Babylonische ballingschap. Ook deze werd uiteindelijk afgebroken, door de Romeinen in het jaar 70 na Christus. Sinds die tijd heeft het volk Israël uitgezien naar de bouw van een derde tempel.

De Bijbel geeft geen antwoord op de vraag wanneer de derde tempel precies gebouwd zal worden. Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat de tempel er zal moeten staan halverwege de Grote Verdrukking. We kunnen dat namelijk uit meerdere profetieën concluderen. De Joden zullen hun graan- en brandofferdiensten mogen hervatten aan het begin van de zeven jaar. Halverwege die "jaarweek" zal de antichrist zich zetten in de tempel en zichzelf tot god uitroepen, de "gruwel der verwoesting" ([Mattheüs 24:15-22](#), [Daniël 9:27](#), [Daniël 11:31](#), [2 Thessalonicenzen 2:3-4](#)). Ook in Openbaring vinden we bewijs dat de tempel er zal staan, en dat de heidenvolken 42 maanden (3½ jaar) lang Jeruzalem en de buitenste voorhof van de tempel zullen vertrappen ([Openbaring 11:1-2](#)). Het is zeer aannemelijk dat een onderdeel van het verbond dat de antichrist zal versterken met Israël de bouw van de derde tempel is. Dit zou wel eens DE manier kunnen zijn om Israël te laten instemmen met de verdeling van Jeruzalem. Hoe dichtbij zijn we bij de daadwerkelijke realisatie van deze tempel?

Revelation 11:1-2 [KJV]

1 And there was given me a reed like unto a rod: and the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. **2** But the court which is without the temple leave out, and measure it not; for it is given unto the Gentiles: and the holy city shall they tread under foot forty and two months.

Openbaring 11:1-2 [HSV]

1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden. **2** Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet die niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang.

In de laatste 30 jaar is de Tempelbeweging (het Tempel Instituut) tot stand gekomen. Verschillende groeperingen bereiden de komst van de tempel voor. Dit doen zij op vele manieren en ze zijn al zo ver, dat de tempel binnen zeer korte tijd gebouwd kan worden. Vrijwel alle voorwerpen die benodigd zijn in de tempel en bij de tempeldienst zijn bij elkaar gezocht en staan klaar voor gebruik. In Exodus lezen we over prachtig gekleurde wol in de kleuren hemelblauw, royaal paars en karmozijnrood voor onder andere de gewaden van de priesters en de gordijnen van de tempel. De verftechniek was in die tijd bekend onder de Israëlieten, maar is nooit vastgelegd in de Bijbel. Daarom was deze kennis verloren gegaan, tot voor kort. Want de techniek is inmiddels herontdekt en momenteel worden alle benodigde stoffen en kleurstoffen gemaakt ter voorbereiding van de derde tempel.

De Kohanim (Joodse priesters, afstammelingen van de stam van Levi) zijn al een lange tijd aan het trainen, evenals de Leviim (muzikanten en zangers die de Kohanim begeleiden bij de offerdiensten). Ook zijn er al kandidaten voor de positie van hogepriester aangedragen. De Sanhedrin (rabbi's, hoge raad) is weer nieuw leven ingeblazen. Ze bestonden al eeuwen niet meer omdat er geen functionerende tempel was, maar nu er hoop is dat er binnenkort een derde tempel zal komen is er een nieuw Sanhedrin gevormd.

Jerusalem is gebouwd op kalksteen en er zijn overal mijnen te vinden. Het zal dus niet moeilijk zijn om de geschikte bouwmaterialen voor het tempelgebouw te vinden. Qua geld is er ook geen enkel bezwaar; er zijn een hele hoop mensen die willen doneren voor de herbouw van de tempel. Het Tempelinstituut beweert zelfs dat ze één donoor hebben gevonden die de volledige bouw van de tempel zou kunnen financieren, mocht dat nodig zijn.

Archeologen hebben de juiste plek gevonden waar het altaar gebouwd kan gaan worden. Dit is een plek buiten de tempel. Om de reinigingsrituelen van de tempel uit te kunnen voeren hebben ze een "rode vaars" (een roodharige koe) nodig. Dit type koe is een anomalie en komt vrijwel nooit voor. Het dier moet volledig van één kleur zijn, meer dan twee haren van een andere kleur leidt al tot disqualificatie. Verder moet het dier onbeschadigd zijn, op natuurlijke wijze geboren zijn, minimaal twee jaar en één dag oud zijn, nog nooit gekalfd hebben en mag het nooit een juk gedragen hebben. Volgens de joodse traditie werden in de periode van Mozes tot de verwoesting van de tweede tempel in feite slechts negen rode vaarzen geslacht. Voor het Tempelinstituut behoort het fokprogramma voor de rode vaars tot een van de laatste voorbereidingen voor de nieuwe tempel. In een poging om de mitswa (Torah-gebod) van zuivering met de as van de rode vaars te herstellen, importeerde het Tempelinstituut in 2016 embryo's van red Angus, een duidelijk rood koeienras, en implanteerde ze in Israëlische koeien op een boerderij in de Negev. Er zijn inmiddels meerdere mogelijke kandidaten gevonden. Geen van deze koeien is tot nu toe door de inspectie volledig goedgekeurd, vanwege onvolkomenheden of omdat de koe inmiddels kalfjes heeft gehad. Maar de kleur van de haren van de koeien kunnen met de tijd ook veranderen, dus de kans is aanwezig dat er zeer binnenkort wel een geschikte kandidaat is.

Aan dit alles kunnen we zien dat de komst van de derde tempel aanstaande is. Het feit dat deze voorbereidingen niet alleen worden besproken, maar dat het Joodse volk deze dingen ook daadwerkelijk aan het voorbereiden is, is historisch. Het vinden van een geschikte rode vaars zal het startsignaal kunnen zijn voor de bouw van de nieuwe tempel. Hiervoor zullen de Joden hoogstwaarschijnlijk wel eerst toestemming moeten krijgen om een oorlog met de moslims te vermijden. Door het verbond dat versterkt gaat worden zullen ze die toestemming krijgen.

Gog en Magog

In Ezechiël vinden we een andere nog niet vervulde profetie: de Gog en Magog oorlog. Wanneer deze profetie exact in vervulling zal gaan is niet precies bekend. Wel is duidelijk uit vers 8 dat deze oorlog plaats moet vinden in de "eindtijd", en dat Israël dan bijeengebracht zou zijn uit vele volken en in relatieve veiligheid en onbezorgdheid zou wonen. De meest gangbare en logische conclusie is dat deze oorlog ergens tussen de periode vlak voor de start van de zevenjarige Grote Verdrukking en de eerste 3½ jaar van de Grote Verdrukking moet plaatsvinden, want in de eerste helft van deze zeven jaar zal de antichrist voor een valse vrede zorgen ([Daniël 9:27](#)). Daarna is geen optie, omdat de Joden dan niet meer veilig in het land zullen wonen, maar de bergen in gevlucht zullen zijn vanwege de "gruwel der verwoesting" ([Mattheüs 24:15-22](#)).

Ezeziel 38:1-13 [KJV]

1 And the word of the Lord came unto me, saying, **2** Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him, **3** And say, Thus saith the Lord God; Behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal: **4** And I will turn thee back, and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armour, even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords: **5** Persia, Ethiopia, and Libya with them; all of them with shield and helmet: **6** Gomer, and all his bands; the house of Togarmah of the north quarters, and all his bands: and many people with thee. **7** Be thou prepared, and prepare for thyself, thou, and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. **8** After many days thou shalt be visited: in the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people, against the mountains of Israel, which have been always waste: but it is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely all of them. **9** Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, and many people with thee. **10** Thus saith the Lord God; It shall also come to pass, that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought: **11** And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages; I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without walls, and having neither bars nor gates, **12** To take a spoil, and to take a prey; to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited, and upon the people that are gathered out of the nations, which have gotten cattle and goods, that dwell in the midst of the land. **13** Sheba, and Dedan, and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? hast thou gathered thy company to take a prey? to carry away silver and gold, to take away cattle and goods, to take a great spoil?

Ezechiël 38:1-13 [HSV]

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij: **2** Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. **3** Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! **4** Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. **5** Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, **6** Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. **7** Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. **8** Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. **9** U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. **10** Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. **11** U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, **12** om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont. **13** Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?

Interessant is dat we nu al contouren kunnen zien van de vervulling van deze profetie. Dit zien we door de landen die genoemd worden in de Bijbeltekst te vervangen met de namen die we in onze tijd kennen, en vervolgens het wereldnieuws er naast te houden. Allereerst de term "Gog". Het is niet precies bekend wat de naam Gog betekent, maar wel dat dit een benaming is voor de leider van het gebied "Magog". Magog betekent de "prins van Rosh" en Rosh is het oude stamwoord voor het huidige Rusland. Magog was één van de zonen van Japheth, die weer één van de drie zonen van Noach was. Ook Meshech en Tubal waren zonen van Japheth. Na de vloed verspreidden zij zich over de wereld. Hieronder een lijst van de landen en gebieden die benoemd worden in de profetie van Ezechiël:

Magog	<i>Rusland, het uiterste noorden</i>	Put	<i>Libië</i>
Meshech	<i>Turkije</i>	Gomer	<i>(Zuid-)Rusland</i>
Tubal	<i>Rusland</i>	Togarma	<i>Turkije</i>
Perzië	<i>Iran</i>	Sjeba & Dedan	<i>Saudi Arabië</i>
Cush	<i>Ethiopië</i>	Tarsis	<i>Libanon</i>

We zien dus een paar landen benoemd die zullen optrekken naar Israël, om het land te plunderen. Overduidelijk moet Israël dan wel iets hebben om te plunderen. En dat hebben ze zeker, als je kijkt naar de rijkdom en alle zegeningen die het land ontvangen heeft. Onlangs is ook duidelijk geworden dat er een gigantisch olieveld voor de kust van Israël ligt. Dat olieveld is met name interessant voor Rusland, en zou wel eens de zogenoemde "haak in de kaak van Gog" kunnen zijn. We zien de laatste paar maanden dat Rusland, Iran en Turkije samen optrekken in een alliantie. Zou het toevallig zijn dat deze drie landen zo'n goede betrekkingen hebben met elkaar, als we zien dat zij de hoofdmacht vormen van de alliantie uit [Ezechiël 38](#)? Ze zijn alle drie vijandig tegenover Israël en hebben hun strijdkrachten momenteel in Syrië paraat staan.

Verder is in vers 13 te lezen dat een aantal landen zal protesteren tegen de strijdmacht die Israël wil plunderen. Met name Sjeba en Dedan worden benoemd, de oude benaming van de huidige golfstaten (Saudi Arabië). Ook Libanon wordt uitgelicht. Interessant dat deze landen momenteel vriendelijke betrekkingen met Israël hebben en op het punt staan om zich bij de Abraham akkoorden aan te sluiten! Tot slot is het opvallend dat Syrië in de profetie niet genoemd wordt. Dit kan te maken hebben met een andere profetie van de profeet Jesaja, die voorzegt heeft dat Damascus tegen die tijd een ruïne zal zijn ([Jesaja 17:1](#)).

Wat er gebeurt in de rest van de wereld

We leven in een hele bijzondere tijd. Naast het feit dat er de laatste tijd bizar veel gebeurt rondom Israël, is er ook in de rest van de wereld heel veel aan de hand. De hele wereld is in rep en roer. De volkeren wordt zichtbaar klaargestoomd voor de komst van "mister fix-it-all", de antichrist. Hier zullen we in het volgende deel verder op ingaan. Het feit dat we momenteel zo veel zien gebeuren, dat profetieën vervuld zijn of op het punt staan om vervuld te gaan worden, moet ons hoopvol maken. Gods Woord is Waarheid en we mogen ons vasthouden aan Zijn beloften. Hij heeft alles in Zijn hand en Hij zal spoedig komen om ons op te halen. Maranatha!

Let op de tekenen van de tijd – Deel 1

Opname van de gemeente

Treed uw kamers binnen tot de toorn over is
Eén aangenomen, één achtergelaten
De vijf wijze en vijf dwaze meisjes
Wees waakzaam, de dag is niemand bekend
Waakzaamheid en nuchterheid geboden
Jezus bereidt een plaats in het Vaderhuis
Een geheimenis, in een oogwenk veranderd
Wij die levend overblijven, worden opgenomen
Waakzaam zijn, ze zeggen vrede en veiligheid
Geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard
Wankel niet snel, de afval komt eerst
De zalige hoop en verschijning van Jezus
Deze hoop als anker voor de ziel
Voor wie Hem verwachten tot zaligheid
Nog een korte tijd, Hij zal niet uitblijven
Onvergankelijke erfenis, in de laatste tijd
Niet beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst
Bewaring voor de verzoeking en toorn
Een deur geopend in de hemel, stem als bazuin

Jesaja 26:20-21
Mattheüs 24:40-51, Lukas 17:34-36
Mattheüs 25:1-13
Marcus 13:32-37, Lukas 12:35-48
Lukas 21:34-36
Johannes 14:1-4
1 Korinthe 15:51-54
1 Thessalonicenzen 4:13-18
1 Thessalonicenzen 5:1-11
1 Thessalonicenzen 5:23-24
2 Thessalonicenzen 2:1-4
Titus 2:11-14, 1 Thessalonicenzen 2:19
Hebreeën 6:17-20
Hebreeën 9:27-28
Hebreeën 10:35-37
1 Petrus 1:3-9
1 Johannes 2:28
Openbaring 3:7-11, 1 Thessalonicenzen 1:10
Openbaring 4:1

Israël is Gods profetische tijds klok

Mattheüs 24:32-35, Lukas 21:29-30
1 Thessalonicenzen 5:2-3, Daniël 9:27
Joël 3:1-2, Zacharia 12:1-3
Openbaring 11:1-2, Daniël 9:27, Daniël 11:31
Ezechiël 38

De vijgenboom spruit uit: Israël is weer een natie (sinds 1948)
Abraham akkoorden: (valse) vrede Israël met omringende landen
De verdeling van Jeruzalem, een bedwelmende beker voor allen
Derde tempel in Jeruzalem, de heidenen zullen deze vertrappen
Gog en Magog: oorlog met Israel (alliantie Rusland/Turkije/Iran)

Ondersteunende teksten

1 Thessalonicenzen 5:1-11, Lukas 12:54-56
1 Thessalonicenzen 5:20-24
Hosea 9:10, Joël 1:6-7, Jeremia 24:2-8
Mattheüs 21:19, Lucas 13:6-9
Psalm 90:10, Jesaja 23:15
Ezechiël 37
Mattheüs 23:37-39, Zacharia 12:10
Jesaja 66:7-8
Habakuk 1:5
Mattheüs 24:15-22, Daniël 9:27, 2 Thess. 2:3-4
Openbaring 12:6, Openbaring 12:13-17
Openbaring 16:12-16, Openbaring 19:11-20
Jesaja 17:1

Wees waakzaam en nuchter, let op de tekenen van de tijd
Veracht de profetieën niet, Die u roept is getrouw
Israël is de vijgenboom
Jezus vervloekt de vijgenboom, vijgenboom zonder vrucht
De lengte van een geslacht / generatie
De droge beenderen komen tot leven
Israël zegt "Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!"
Een natie geboren in één dag
God brengt een ongelofelijk werk tot stand
De gruwel der verwoesting, de Joden vluchten naar de bergen
Het volk Israël wordt bovennatuurlijk bewaard en onderhouden
De Slag van Armageddon
De verwoesting van Damascus (Syrië)

De Tafel der Naties, afstammelingen van Jafeth (één van de drie zonen van Noach)



De Tafel der Naties, afstammelingen van Ham (één van de drie zonen van Noach)



De Abraham Akkoorden tussen Israël, VS, Bahrain en VAE



Rusland, Iran, Turkije (anti-Israël) alliantie



Een imperfecte "rode vaars" (red heifer)

